



## Op weg met onze trailer sailer Voor de eerste keer op de Waddenzee!

Jo en Truus Houben, de Zuiderling

*De boot Zuiderling heeft een toepasselijke naam: uit de buurt van Maastricht gaat het op de trailer naar de Waddenzee. Daar nemen de bouwers/eigenaars deel aan een waddentocht, ondersteund door Waddenflottielje.nl te Oostmahorn.*

Nadat we 2 à 3 jaar bezig waren geweest met de bouw van onze boot en na een proefvaart in september 2014, was in 2015 ons eerste doel de Waddenzee. Vertrekpunt voor een waddentocht voor beginners was de haven Lauwersmeer/Oostmahorn. Het is begin mei, het is koud.

### Verre bestemming

We halen de boot op bij de boerderij in ons dorp, vlakbij Maastricht. Hij staat gestald in een open wagenshuur. Naar het Lauwersmeer is het plusminus 360 kilometer. De Wadden vormen voor ons dan ook een relatief verre bestemming:

### De Wadden vormen voor ons dan ook een relatief verre bestemming

5 à 6 uur rijden met een maximumsnelheid van 80 à 85 km/uur. Ter vergelijking: onze rit naar het Lauwersmeer is bijna even ver als van het Lauwersmeer naar de Oostzee/Lübeck. Of van onze winterstalling naar een plek ten zuiden van Parijs (Troyes). Het rijden met de boot op de trailer gaat prima. Met de matige snelheid op de autoweg is het alleen opletten op het moment dat zeer snelle sprinter vrachtautootjes of vakantiebussen langskomen. Deze veroorzaken zoveel luchtzuiging dat onze combinatie zich even schudt.



Zuiderling op de Waddenzee, foto Rolf Veenstra

Aangekomen bij het Lauwersmeer laten we de boot te water. De vlakke helling in de haven had ons de vorige keer geleerd de trailer niet aangekoppeld aan de auto te laten. De boot gleed pas van de trailer toen de achterbumper en stopcontact al in het water zaten. We doen het nu d.m.v. een kabel, de auto blijft hoog en droog. De weersverwachting is niet slecht, matige wind en een geringe regenkans. Na 's avonds kennis te hebben gemaakt met de crew gaat het 's ochtends op de motor richting zeesluis Lauwersoog. Het is prachtig weer. Na geschut te zijn hijsen we de zeilen en gaat het in een zeer rustig tempo met zes boten richting Ameland. Puur sensatie voor ons. Voor de eerste keer op de Waddenzee!

### Vast

Onder de bezielende leiding van het Waddenflottielje ankeren we aan de oostkant van Ameland. Wij met onze geringe diepgang wat hoger dan degenen die dieper steken zodat we op een later tijdstip, met vloed, tegelijk kunnen loskomen. We gaan wandelen op het drooggevallen wad, uniek. De gezamenlijke avondmaaltijd is een feest.

Maar dan krijgen we te horen dat het weer zal gaan omslaan. Windkracht 6 à 7 wordt voorspeld. Uit de mogelijke opties wordt gekozen om de haven van Schiermonnikoog op te zoeken. En dit bij het eerste hoogwater. Dat zal om 12 uur 's nachts zijn. Spannend wordt het, heel spannend. Bij opkomend water kampt een lid van de groep met een niet los te krijgen anker. Vervolgens heeft zijn motor kuren. Het zorgt ervoor dat het geplande uur van vertrek ver overschreden wordt met gevolgen voor tij en stroming, die al flink zijn aangezet tussen Ameland en Schiermonnikoog. Onze lichte boot krijgt het behoorlijk te kwaad. Het is een tuimelbeker op de dwarse golven. Met de aantrekkende wind en af en toe regenbuien proberen we in het stik-edonker onze voorganger te volgen;

het is alsof we in een donkere tunnel varen met alleen de toplichtjes van de boten voor ons als baken. De rechte koers tussen de boeien is een uitdaging. Een unieke ervaring.

Vlak voor de haven van Schier gaat het dan mis. De toegangseul is gemarkeerd door staken. Is het overdag al opletten, in het donker is het met het afnemend tij voor verschillenden van ons toch niet te doen. De een na de andere boot loopt vast op de rand van de geul. Zelf komen we net buiten de toegang van de haven zachtjes tot stilstand in het slib. Het is halfvijf in de nacht. Omdat we beseffen dat ons

*Spannend wordt het, heel spannend*

eigenlijk niets kan gebeuren, gooien we het anker overboord. Vervolgens drinken we op de goede afloop een slaapmutsje en duiken onder de wol. 's Ochtends kunnen we met rijzend water de haven in en toekijken hoe de KNMR vier boten ophaalt die niet zelfstandig binnen kunnen komen. Overigens niet alleen van onze groep. Al met al een bijzondere kennismaking met het wad. 🌊



Ree van Schiermonnikoog, foto Jo Houben